

## 153. Sjömansvisa

1. År adertonhundra och femtioni,  
den tionde augusti utmönstra vi  
med svenska fregatten Euren,  
som då till Marselle var färdig avgå
2. Riggen, han sattes, provianten togs in,  
uti några dagar vi vänta på vind  
När vinden han kom, se då var han god,  
nu ilar Euren och det med friskt mod
3. Kursen han sattes åt Kanalen så rätt,  
ty natten var ljuser och vädret var nätt  
I Spanska sjön kom vi, där vågen gick hög,  
men skeppet som fågeln igenom den flög
4. Ett häftigt stormväder upprestes med hast,  
så klyvarbom vår uti två stycken brast  
På stycken av dem vi fingo dock fatt,  
fast det var oss svårt i den kolsvarta natt
5. Åskan hon dundrar och blixten går klar  
och kolsvarta molnen, som över oss far,  
de visar oss väl, att över oss bor  
ett väsen, vars vishet och styrka är stor
6. Hösten tillstundar och natten blev kall  
Helt tidigt en morgon vårt ankare fall  
vid staden Marselle och folk var vi nog,  
förtöjning vid kajen vi genast då tog

7. Vår trälast utlossa och barlast tas in,  
uti några dagar vi vänta på vind.  
Ut vi då gingo med lotsen ombord  
och segel vi satte, en man tar sitt ror

8. Tillbaka vi gingo åt Gibraltar igen  
och kursen blev satt åt oceanen hän  
När vi hade seglat i månader två,  
Brasiliens länder i sikte vi få

9. Till staden Bahia vi då kommo fram,  
där är en så stor och utmärkter hamn  
Allhelgonaviken, så är hennes namn,  
och svarta gallionen hon tar i sin famn

10. Frukträden, de blomma och hæggen står grön  
och sommaren var där i sin fägring så skön  
Av alla de frukter där voro minsann  
och därav vi köpte, varendaste man

11. Nu är vi hemkomna, fast resan var lång,  
nu är vi förnöjda med flickor på fång  
Kom gossar och sjungen med toner och klang,  
ty flickorna lyssna att höra vår sång